

Paul Gellings

Paul Gellings (Amsterdam 1953) woont en werkt in Zwolle. In 2010 maakte hij de overstap naar Uitgeverij Passage met de roman *De zomer van Icarus*. In 2011 verscheen de roman *Verbrande schepen*; in 2013 volgde de roman *Augustusland*.

Paul Gellings is schrijver, dichter en vertaler. Vanaf 2004 was hij twee jaar lang stadsdichter van Zwolle. Hij vertaalde o.a. poëzie van Rutger Kopland in het Frans. Hij is in 2012 geridderd. Na het verschijnen van *Zuidelijke wandelweg* hield hij diverse literaire wandelingen door Amsterdam-Zuid.

Bibliografie Paul Gellings:

- 1976 - *Tragiek van een jonge haan*, Holmsterland
- 1990 - *Het oog van de egel*, Arbeiderspers (poëzie, genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs) 1991
- 1993 - *De val van verf en roest*, Arbeiderspers (poëzie)
- 1997 - *Antiek fluweel*, Arbeiderspers (poëzie, werk hieruit werd geselecteerd voor De 100 beste gedichten van 1997)
- 2001 - *Witte paarden*, De Geus (roman)
- 2003 - *Zuidelijke Wandelweg*, De Geus (roman)
- 2004 - *Een vlakke in de stad: Enschedese notities*, De Oare útjouwerij
- 2004 - *De stem van de herfst*, De Geus (poëzie)
- 2006 - *De vulkaan en het meisje*, De Geus (roman)
- 2007 - *Uitzicht om in te wonen* (poëzie)
- 2009 - *Manchester* (novelle)
- 2010 - *De zomer van Icarus*, Uitgeverij Passage (roman)
- 2011 - *Verbrande schepen*, Uitgeverij Passage (roman)
- 2013 - *Augustusland*, Uitgeverij Passage (roman)
- 2015 - *De jacht op de klapproos*, Uitgeverij Passage roman
- 2016 - *café Egidius*, poëzie - onderdeel van *De doos van Passage*
- 2017 - *Zondagavondbuurt* (verhalen)

Foto Paul Gellings door Henk Veenstra.

Volg op ons weblog het nieuws over Paul Gellings en kijk op de website van Paul Gellings.

Kijk op Google voor meer over Paul Gellings en op Youtube tal van filmpjes met Paul Gellings