

# Meindert Talma

Meindert Talma: Je denkt dat het komt (Nederlands Onbekendste Popster, deel 2)

(vervolg op Kelderkoorts, weer roman inclusief cd)

Sander Pleij van Vrij Nederland omschreef hem ooit als 'Nederlands Onbekendste Popster'. Meindert Talma heeft die omschrijving als geuzennaam aangenomen en hem gebruikt als titel voor een cyclus romans mét cd waarin hij zijn opkomst als muzikant en schrijver optekent. Kelderkoorts was het eerste deel en dit boek ondermijnde meteen al behoorlijk die kwalificatie als Nederlands Onbekendste Popster. Na verschijnen deed Talma interviews, kreeg hij positieve recensies en trad hij veelvuldig op bij radio, televisie (De Wereld Draait Door) en op festivals.

Nu volgt deel 2: Je denkt dat het komt. Ook in tijd een opvolger van het eerste deel. Het boek beslaat de jaren 1997-2001, waarin Meindert na zijn debuutalbum *Hondert Punten* (1997) snel naam maakt als singer-songwriter en dat jaar meteen op *Lowlands* en *Crossing Border* speelt. In de vier daaropvolgende jaren verschijnen nog drie spraakmakende albums met zijn begeleidingsband *The Negroes* en ook als schrijver doet Meindert van zich spreken met zijn debuutroman en een met Nyk de Vries geschreven bundel levensverhalen van eigenzinnige Friezen.

Hoofdthema's in de tragikomische cyclus zijn Meinderts brandende ambitie om vooruit te komen als muzikant, zijn (soms problematische) liefdesleven, familiebesognes en zijn avonturen met de leden van de Stichting Hobbyrock, een stichting die als doel heeft zich te uiten in zo veel mogelijk mediavormen. De liedjes op de cd zijn onlosmakelijk met het boek verbonden.

Met de muzikanten op het album (Jan Pier Brands, Janke Brands, Johan Kooi en Herman Grimme) gaat Talma na de release van *Je denkt dat het komt* op tour met een gelijknamige voorstelling die een meeslepende audiovisuele trip wordt van twee keer 45 minuten, waarin het publiek wordt meegezogen in een gezongen en verteld (film)verhaal over de eerste, vormende doorbraakjaren van een enigszins afwijkende noordelijke outsidersmuzikant en -schrijver in de Nederlandse muziek- en schrijverswereld.

(uitgave in samenwerking met Excelsior Recordings)

ISBN 97890 5452 350 5 / NUR 301, 666

344 pagina's met cd / 15 x 21 cm / € 24,50

Omslag: Adriaan Pels

Presentatie: 24/25 november 2017 op *Explore The North* (Leeuwarden), aansluitend landelijke tournee

PRESALE: reserveer nu een exemplaar, roman en cd worden na de presentatie zsm toegestuurd